



Dit pakhuis is gebouwd in de 17e eeuw, toen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden rijk werd met de winsten van de VOC. De 17e eeuw wordt daarom ook wel de Gouden Eeuw genoemd.

Zoek eens verder op internet:

- Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
- Verenigde Oost-Indische Compagnie
- Gouden Eeuw

Een pakhuis heeft geen verdiepingen maar zolders. Dit pakhuis bestond uit vier zolders, maar na de verbouwing zijn dat er drie geworden. In een woning heb je immers hogere kamers nodig.

Aan het Luttik Oudorp handelde men in graan, dat met grote schepen Alkmaar in werd gevoerd. Het graan werd opgeslagen in dit soort pakhuisen.

Deze naam is nieuw. Hoe het pakhuis oorspronkelijk heette? Dat weten we niet.



langsdoorsnede



Huislook werd in de Romeinse tijd al op daken geplant. Mensen dachten namelijk dat het hen beschermde tegen blikseminslag.



Met behulp van een hijsrad kun je hele zware goederen naar boven hijsen.





In de waterkelder in het achterhuis werd regenwater opgevangen. Dat was voor de was, om in te koken en om te drinken. Van binnen ziet de kelder er zo uit... de tegels maken hem waterdicht.



Het grondwater uit een welwaterput werd gewoon gedronken. Omdat er ziektekiemen in kunnen zitten, kwam er rond 1900 een waterleidingnetwerk. Toen kreeg iedereen schoon drinkwater uit de duinen.

Dit is een oude grafsteen waarop staat: **Hier leit Pieter**

Zo ziet de put er ondergronds uit. Best groot!



Deze gevelsteen komt uit een ander Alkmaars pand en beschermt het pakhuis tegen onheil.



Een oosterse magiër... ook ter bescherming van het pand



Het pakhuis is helemaal gerestaureerd, zelfs het dak ging eraf!
De kap is sterk omdat hij uit driehoeken bestaat. Een driehoek vervormt niet en is daarom heel stevig.

